

# Vrijwilligers Vertellen

**Victor de Graaf**  
75 jaar

**Beheerder op woensdagmiddag**

**Vrijwilliger bij de S.U.S. sinds 2020**



Vanuit Brabant kwam ik in Uitgeest wonen, omdat mijn dochter met kleinkinderen in Akersloot woont. Na een jaar dacht ik 'ik wil wat doen' en zodoende kwam ik bij het biljarten. Eerst op dinsdag bij het vrij biljarten, later op woensdag bij de competitie. Daar werkte Leen Broeren als vrijwilliger, maar hij ging verhuizen naar Drenthe. Daarom zochten ze een nieuwe vrijwilliger en dat wilde ik wel doen.

Ik woon hier in een prachtig appartement met een prachtig uitzicht. Het bevalt ons prima, we hebben nog geen seconde heimwee gehad. Nu is dat voor mij niet zo moeilijk. Ik was beroepsmilitair en woonde overal in Nederland, behalve in Noord Holland. Ik zat bij de marine en ik zei 'ik verhuis nooit naar Noord Holland', dat wilde ik niet. Dan werd het Den Helder. Niemand wilde naar Den Helder en ik ook niet, maar uiteindelijk woon ik toch in Noord Holland. Het kan raar lopen.

Mijn vak was eigenlijk banketbakker kok, dat was mijn opleiding. Met 15 jaar en 8 maanden ging ik in het leger bij de marine. Daar was ik kok en bakker, later werd ik chef hofmeester, dus de horeca binnen defensie. Ik klom op van soldaat tot adjudant. Ik was veel van huis, zeker toen ik bij de marine zat. Later stapte ik over naar de landmacht. Ik werd geplaatst in Gilze en Rijen. Ik moest iedere keer weer verhuizen, maar ik voelde me overal thuis. Voor mijn vrouw was het wel wennen. We hadden al vroeg een dochter, mijn vrouw was 22 jaar. Zij had werk zat thuis met de kleine en verveelde zich niet.

Op mijn 50<sup>ste</sup> ging ik met pensioen, maar dat is veel te jong. Ik werd taxichauffeur. Dat deed ik 18 jaar. Ik reed nationaal, internationaal, naar Duitsland, België, zakelijke mensen, hooggeplaatste functionarissen, speciale gasten en zieke mensen.

Ik tuinier, ik heb een volkstuintje in Akersloot. Ik heb een klein hondje, een chichu, waar ik iedere dag mee wandel. Ik doe het altijd 's morgens, mijn vrouw 's middags en 's avonds. Ik fiets graag. Ik heb nu net een nieuwe elektrische fiets. Ik had eerst een gewone fiets, maar een elektrische fiets is toch wel wat fijner. Mijn kinderen hebben een boot, daar vaar ik regelmatig op mee: op het meer, naar Zaandam, of naar Amsterdam.

54 jaar ben ik getrouwd. 50 jaar vierden we bij 'de Buurvrouw' in Heemskerk. 's Morgens vaarden we eerst met een grote boot met de familie, naar Zaandam en terug: hapje en drankje aan boord. Dat was hartstikke leuk, onze 50 jarige bruiloft.

Ik heb een dochter, een schoonzoon en twee kleinzoons van 16 en bijna 18 jaar. Ik pas nog steeds op als ze allebei vliegen. Ze zijn steward en stewardess bij de KLM. Ze vliegen alleen maar intercontinentaal en zijn vier of vijf dagen weg. Niet altijd tegelijk, maar het kan dat het elkaar overlapt, dat de een weggaat en de ander nog niet terug is. Dan slaap ik daar en zorg ik dat mijn kleinzoons om half zeven uit bed komen, maak ik ontbijt, zorg ik dat ze op tijd naar school gaan en 's avonds maak ik het warme eten klaar. Ik heb niks meer te zeggen over die gasten, maar als er niemand is, dan komt er niks van terecht. Het zijn nu pubers. Ze slonzen wel eens met leren. Je moet er achteraan zitten. Als ik dat niet doe, dan hangen ze voor de tv of doen spelletjes. Ze zitten allebei op het VWO, op het Bonhoeffer in Castricum. Eén zit nu in zijn laatste jaar.

Hier ben ik ingeburgerd. Ik kwam hier al 15 jaar, om op te passen. Vanaf hun geboorte passen wij al op. Wij kwamen 's morgens om zes uur uit Brabant rijden, als ze om acht uur moesten vliegen. Ik kende al veel mensen uit Akersloot van als je boodschappen doet en de kinderen van school haalt.

Je leert natuurlijk een hoop mensen kennen en daarom doe ik dit ook. Ik rolde erin via Leen en vind het leuk.  
13-10-2021.