

Vrijwilligers Vertellen

Loes Groot

69 jaar

Gastvrouw

Vrijwilligster bij de S.U.S. sinds 2006



Ik kwam hier op de Open Dag kijken wat het inhield, niet om vrijwilligster te worden. Op kantoor zag ik een bekende zij vroeg of ik koffie wilde schenken. Mijn man Rinus was net gestopt met zijn bedrijf, ik werkte daar nog één dag in de week en ik had tijd over om wat te gaan doen. Dat leek me wel aardig. Het duurde nog een paar weken voordat Atie Berkhout (red.: toenmalig coördinatrice van de gastvrouwen) vroeg of ik op maandagmorgen koffie wilde schenken. Aafke de Haan stopte op maandagmorgen en ik kon haar mooi vervangen. Zo begon het. Ze zaten heel erg omhoog en Atie vroeg of ik eventueel meerdere dagen kon. Zodoende kwam de donderdag er later bij. Ik ging op donderdagmiddag om de week boven nog een keer koffie en thee schenken. Ik heb met heel wat dames samen koffie ingeschonken, de laatste zeven jaar met Annie. Dat is wel heel gezellig met z'n tweeën

Verder bezorg ik de boekjes (red.: Nieuws- en Informatieblad S.U.S. en Soos) en doe ik de snertparty en de stampotparty. Dat is twee keer per jaar, dat vind ik ook hartstikke leuk.

Piet Haaker was beheerder op maandagmorgen, die werd wat ouder en wilde niet meer. Twee jaar later heeft Rinus het overgenomen. Ik was hier toch, dat gaf hem meteen een doel om wat te gaan doen. Zodoende kwam hij er ook bij.

Wij hadden een eigen winkel in Heemskerk. Daar deed ik de administratie. 'De boorkop': ijzerwaren en gereedschapswinkel. We woonden in Uitgeest. Zelfs tussen de middag gingen we naar huis om te eten. We stonden heel wat uurtjes voor de spoorwegovergang. Dat was toen nog anders, nu rij je onder het spoor door. In 2006 deden we de zaak weg en was de tunnel onder het spoor net klaar. Rinus is echt gestopt en ik deed nog enige tijd de administratie voor de nieuwe eigenaar. Om hem een beetje in te werken, maar ik kreeg kleinkinderen en ging oppassen. Dat doe ik nog steeds. Ik heb twee kleinkinderen van zes en negen jaar en ik pas één dag in de week op. Eigenlijk alleen uit school vanaf kwart over drie. Ze zitten op de Wissel en daar hebben ze tussen de middag nog vrij. Het is één van de weinige scholen. Ze houden altijd een enquête en de ouders vinden dat toch wel prettig. Ze kunnen tussen de middag altijd overblijven als ze dat willen. Ze eten bij mij en om zeven uur worden ze opgehaald.

Ik zit al heel lang op de gym op dinsdagmorgen bij Unitas in sporthal de Zien in Uitgeest. Verder wandelen en fietsen we veel. Dat zijn mijn hobby's.

We gaan in het voor- en najaar langere tijd met de camper weg door Europa. We wilden naar Roemenië, maar vanwege de oorlog (in Oekraïne) gaat dat niet door. Nu wordt het waarschijnlijk Italië, Sardinië en Corsica. Vanaf half mei. Eind april is het hier natuurlijk afgelopen, dan kunnen we dat mooi inplannen. Je gaat met de auto en de caravan op de boot. In het voor- en naseizoen is het te betalen. In het hoogseizoen is het prijzig. We hebben de ervaring dat we niet te hoeven reserveren, dat er vaak nog een plekje als je aankomt is en je voor een redelijk gunstige prijs over kunt. En kan het vandaag niet, dan kan het morgen.

Het voordeel van vrijwilligerswerk is dat je niet verplicht bent om iets te doen. Je zorgt natuurlijk wel voor een vervanger, maar als we weg willen dan kan dat. Door het vrijwilligerswerk heb ik heel wat mensen leren kennen. Ik woon nu 47 jaar in Uitgeest. Ik ben in Akersloot geboren, dus dat is wel vlakbij. Als ik dan zo rondkijk, dan ken ik heel veel mensen. Ik wil dit blijven doen zolang het gaat. Ik was vrij jong toen ik begon, dus ik hoop nog heel lang door te kunnen blijven gaan. (interview 25-04-2022)