

Vrijwilligers Vertellen

Adrie Heine

70 jaar

Drukker van het Nieuws- en Informatieblad

Vrijwilligster bij de S.U.S. sinds 2015



Mijn collega-drukker Jaap Geuke vroeg of ik wilde helpen met het drukken van boekjes voor de kerk (PUC) en met het Nieuws- en Informatieblad van de S.U.S. Dit doe ik nu 4 jaar. Daarvoor deed ik ook al drukwerk met Jaap. Wij werken goed samen.

Ik ben een echte Uitgeester. Ik woonde vroeger op het Nieuwland en later op de Hogeweg. Ruim 40 jaar woonde ik in Heemskerk, maar 4 jaar geleden kwam ik hier weer wonen. Mijn broer vroeg of ik koster wilde worden. Ik zocht een woning en kwam in dit huisje aan de Langebuurt, tegenover de kerk, terecht. Ik kan zo oversteken naar het parochiehuis en de kerk en alles wat er reilt en zeilt in de gaten houden.

Als koster open en sluit je de kerk als er diensten en begrafenissen zijn, zet je alles klaar, zorg je dat alles netjes en schoon is, leg je boekjes klaar en ruim je na afloop op, doe je bestellingen zoals kaarsen en wat nog meer nodig is. Je bent de hulp van de pastoor. Hier is er een regiopastoor, Kaleab, hij woont in Castricum.

Samen met een oud-collega help ik eens in de 14 dagen bij de religieuze muziekochtend in verpleeghuis Meerstate in Heemskerk. Daar is veel animo voor. Ik schenk koffie en haal de bewoners van hun kamer en breng ze na afloop weer terug.

Ik begon als herintreedster in verzorgingshuis Heemswijk en verhuisde later mee naar verzorgingshuis Meerstate. Ik begon in de linnenkamer met het merken van kleding op naam, want er raakte veel kleding weg. Ik had een halfjaar contract, maar was er na vier maanden mee klaar. Ik mocht blijven en ging door naar de huishoudelijke dienst. Heel lang zat ik in de schoonmaakploeg. Dat was hard werken. Later kwam ik op de afdelingskeuken terecht. De verpleging had het heel druk, daarom hielp ik mee met taken die ik kon. Mijn collega's zeiden tegen mij: "ga naar school, je kunt makkelijk in de zorg. We hebben je nodig, dus ga maar leren." Zodoende ging ik op mijn 50^{ste} naar school deed de opleiding 'Helpende' en aansluitend 'Helpende Plus'. Dan mag je meer, zoals medicatie rondbrengen en geven. Dat deed ik tot mijn 65^{ste}. Ik vond het altijd leuk met een leuke ploeg.

Hobby's heb ik opzijgeschoven, want op een gegeven krijg je zoveel spullen. Ik maakte poppen, klassieke poppen met porselein beschilderd en zelfgemaakte kleding. Ik vlocht stoelmatten, ik deed kaligrafie, borduren en haken. Mijn huis hing vol met gordijntjes, dat was toen zo. Nu puzzel ik veel. Ik verzamel graag Playmobil. Dat vind ik geweldig speelgoed. Voor mijn trouwen werkte ik bij Balster, de drogisterij die nu Visser heet. Vanaf die tijd spaarde ik een periode zeep, kleine flesjes parfum en engeltjes. Met de verhuizing deed ik veel weg, maar niet alles.

Vrijwilligerswerk is voor mij een soort bezigheidstherapie. Het is leuk als andere mensen blij zijn dat je helpt. Je voelt je er goed bij, stelt jezelf nuttig op en bent goed bezig in de maatschappij. Zolang het kan moet je bezig blijven, anders roest je vast en dat is niet goed.

Ik blijf nog wel een tijdje vrijwilliger. Het is leuk met collega Jaap en met andere mensen. Zolang dat het kan blijf ik dit doen.