

Vrijwilligers Vertellen

Ans de Koning

73 jaar

Inval gastvrouw

Activiteitenbegeleidster bij het handwerken

Vrijwilligster bij de S.U.S. sinds 2014



Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen, omdat ik het leuk vind onder de mensen te blijven, ergens heen te gaan, voor de gezelligheid en een praatje. Je krijgt er blijheid en dankbaarheid voor terug. Wat je doet, dat maakt niet uit.

Bij het Rode Kruis was ik vrijwilligster op maandagmiddag in Geesterheem. Daar gingen we handwerken en spelletjes doen met de bewoners en Uitgeesters die binnen kwamen lopen. Het Rode Kruis stopte in 2019. Wij gingen zelf nog een tijdje door, maar nu zijn we daar helemaal gestopt.

Ik hoorde dat ze bij de S.U.S. mensen nodig hadden voor koffie schenken. Zo begon ik, als invalster met koffie schenken. Ik kwam al in het dorps huis, omdat ik op het koor 'De Zingende Zwanen' zit. Daar zit ik vanaf het begin op. Het koor bestaat dit jaar alweer 12 jaar. Ik speel accordeon in het orkestje.

Bij het handwerken ben ik begeleidster en help de deelnemers als ze vragen hebben. Ik hoef ze niks aan te leren. Daar ben ik ook geen type voor. Het is vrijwillig en een gezellig samen zijn.

Heel vroeger werkte ik in de gezinsverzorging. Na ons trouwen woonden we eerst in Zaandam. Daar zijn de kinderen geboren. In 1980 gingen we naar Kameroen in West-Afrika voor mijn mans werk. Mijn man was schipper op een zandzuiger. Hij werkte in de havens en spoot wegen op met zand. Ik gaf gymles aan Nederlandse en Belgische dames en verhuurde videobanden. We hadden een videotheek aan huis. Ik gaf mijn kinderen de eerste zes jaar zelf les. Dat was thuisonderwijs onder begeleiding via de wereldschool, de IVO. Je stuurde dan werk op en dat kreeg je weer terug. Daarna gingen zij naar de Franse school. Ik ben er trots op dat ik hen de eerste zes jaar zelf les gaf. We hebben 11 jaar in Kameroen gewoond.

Toen we terugkwamen in Uitgeest merkten we dat niemand op ons zat te wachten. Ik ging cursussen doen om weer in contact te komen met mensen. Daar kwamen veel hobby's uit: kaarten maken, kalligrafieren, poppen maken, fantasiepoppen, karakaterpoppen, handwerken, breien, haken en pergamano. En ik bouwde een kennissenkring op door mijn hobby's.

Het is nu rustig, maar ik wil het niet weer zo druk hebben dat ik twee keer op een dag iets heb. Ik ben één keer per twee weken begeleidster bij het handwerken en één keer per twee weken deelnemer bij het muziek maken. Daar speel ik keyboard.

Ik ben ook nog vrijwilligster bij de Viva! Zorggroep, daar speel ik eens in de twee weken op dinsdagmiddag accordeon voor de bewoners van Geesterheem.

Ik vind het leuk, als er wat gedaan moet worden om mee te helpen. Daar wil ik mee door blijven gaan zolang ik het kan en zolang ik het leuk vind.