

Vrijwilligers Vertellen

Jan Brandjes
72 jaar

Beheerder op dinsdagmorgen

Vrijwilliger bij de S.U.S. sinds 2010



Met vrijwilligerswerk begon ik doordat Jeannette van de Berg het aan mij vroeg. Ik doe dit nu ruim 10 jaar en nam het over van Joop Berkhout.

Op mijn 61^{ste} stopte ik met werken. Ik ben van 1949 en viel daarom in een regeling. Als ik van 1950 was geweest, dan had ik tot mijn 65^{ste} moeten doorwerken. Ik kon eigenlijk met 60 jaar al stoppen, maar ging nog een jaar door en toen werd het 61 jaar. Ik had leuk werk en oefende altijd met plezier mijn vak uit.

Ik werkte 34 jaar bij firma bouwbedrijf Teerenstra in Heiloo. Later nam Heddes bouw uit Hoorn dat over. Daar was ik metselaar.

Ik begon in de bouw als timmerman. Toen had je nog die ouderwetse woningen met balklagen, vloerhout en dakhout. De halve week liep je hout te sjouwen in plaats van dat je aan het timmeren was. Ik vond metselen ook wel leuk. Weet je wat het met metselen is, alles wordt klaargezet, je hoeft niks te slepen. Stenen worden neergezet en specie wordt gemaakt. Ik dacht dat is wel makkelijk en dus ging ik metselen.

Je kunt ook tegelzetter worden, dat is op zich wel een mooi beroep natuurlijk. Ik vind persoonlijk, dat is achteraf natuurlijk, tegelzetter mooier dan metselaar, want je maakt veel mooiere dingen.

Ik werkte nog een aantal jaren bij monumentzorg in Amsterdam. Metselen en oude gevels restaureren. Dat is precies werk. De laatste jaren liep ik garantiewerk na voor een groot bouwbedrijf. Klachten en garantiewerk. Ik zat op de LTS aan de Brink in Beverwijk. Nu staan er woningen. Dat heette toen Sint Eloy.

Bij de voetbal loop ik al jaren terreindienst. Dan ontvang je de scheidsrechters en vraag je wat ze willen drinken onder de rust. Vroeger was het met wedstrijdformulieren, maar nu gaat het allemaal via de computer. En als er wat aan de hand is, dan moet je ingrijpen natuurlijk. Dat is om de zeven weken een hele zondag. Dan ben je de hele zondag zoet.

Vroeger zat ik jaren bij de Fakkels, nu heet het de Fabo. (Red.: hobbyvereniging Fabo Uitgeest) Dat is een knutselclub. Die bestaat nog steeds. Daar was ik leider bij het timmerwerk. Die jochies maakten van alles van hout. Je had een soldeerafdeling, een schilderafdeling, enzovoort. Dat was allemaal vrijwilligerswerk. Eerst was het boven de Binnenmeerschool en als het goed is verhuizen ze nu naar het gemeentehuis.

Ik heb een volkstuintje, daar doe ik niet zo gek veel mee. Dat doe ik meer voor de gezelligheid, voor af en toe een praatje. Ik heb er aardappelen, andijvie, boontjes, rode bieten en boerenkool. Dit jaar was het heel slecht. Het was in het begin, in de maand mei, veel te nat, daarom was het de helft minder dan het jaar daarvoor. Het volkstuintje heb ik bij Volkstuindersvereniging De Kuil.

Drie dagen in de week pas ik de op onze kleinkinderen. Kyana van drie jaar komt op maandag en Fender van 16 maanden komt op woensdag en donderdag. Ik fiets meestal onder de middag met hem en dan om een uur of half vijf nog een rondje. Het hangt er net vanaf welk weer het is. Dat vindt hij prachtig.

Woensdagmorgen hebben we een vast koffierondje bij Frans van de Berg, met Jan Heddes. Dan drinken we altijd met z'n drieën koffie. Elke woensdagochtend even een bakkie doen. Dat is er zomaar ingeslopen, dat is wel gezellig. Dan schiet de week al aardig op.

Ik kom uit een gezin van twaalf, zes broers en vijf zussen. Mijn zus Wilma doet vrijwilligerswerk bij de Denk & Doe Club en mijn broer Gerard is bezorger.

Als ik gezond blijf, dan blijf ik dit gewoon doen, maar dat weet je niet. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Ik doe het om te helpen en je hebt wat te doen.