

Vrijwilligers Vertellen

José Krom-Kerstens

74 jaar

Activiteitenbegeleidster bij het theezakjes vouwen

Telefoonwacht bij de Hulpdienst

Administratieve ondersteuning op kantoor

Bezorgster van het Nieuws- en Informatieblad

Vrijwilligster bij de S.U.S. sinds 2017



Oorspronkelijk kom ik uit Rijswijk. Op vierjarige leeftijd verhuisden mijn ouders naar Castricum, omdat mijn vader in Duin en Bosch werkte. In 1970 trouwden Cor en ik vanuit Castricum en woonden van 1971 tot 1991 in Assendelft. Na 20 jaar kwamen we weer hier. Cor zijn roots liggen hier, hij wilde eigenlijk al veel langer terug, maar dat wilde ik niet. Op een gegeven ogenblik ben je rond de 40 en dan moet je gaan verhuizen of niet meer.

In mijn Assendelftse tijd deed ik al vrijwilligerswerk. Bij de gymnastiekvereniging deed ik de ledenadministratie en omdat we Arnold hebben was ik 25 jaar penningmeester van de oudercommissie van het kinderdagverblijf Pinokkio van verstandelijk gehandicapten in Zaandam. Ik begon hier met het bezorgen van het informatieblad door het overlijden van een vriendin. Voor de telefoonwacht op kantoor en administratieve werkzaamheden ben ik gevraagd en het vouwen van de theezakjes nam ik over van Marijke Kruidenberg die stopte.

Ik was heel blij dat het damesbiljarten begon, want ik vind biljarten verschrikkelijk interessant en leuk. Vroeger keek ik op tv naar Raymon Ceulemans, de Belg die heel goed kon biljarten. Eerst gaf Jan Paulisse les. Na zijn overlijden gingen we een jaartje zelf aan de gang met aanwijzingen die Jan had opgeschreven en daarna is Wim Kerssens op ons pad gekomen. Het lesgeven gaat goed. Ieder geeft het op een andere manier. Toen Jan nog les gaf, hielden we een keer onderling een toernooitje, dat vonden we leuk.

Zowel in Assendelft als hier deed ik aan gymnastiek. Ook met toestellen, maar dat was meer voor de lol. Vroeger als kind zijnde zat ik ook op gymnastiek, dat was bij VIOS. In Uitgeest ging ik op gymnastiekvereniging Unitas.

Ik deed secretariswerk en later de ledenadministratie. De ledenadministratie ging via de computer, dat leerde ik mezelf aan, met hulp van de toenmalige penningmeester en een stand-by vanuit de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Omdat je over de 70 bent, moet je toch iemand hebben die het ook kan doen, voor als ik er niet meer ben, ziek word of weet ik veel wat. De 25 jaar kwamen eraan en degene die het ook allemaal onder de knie had en een stuk jonger was dan ik, bood aan het over te nemen. Na 25 jaar vond ik het genoeg, plus die 15 jaar in Assendelft. Ik deed dus 40 jaar administratiewerk.

In Assendelft begon ik met zingen. Op school richtte een muzikale onderwijzeres een koor op voor ouders van kinderen die op die school zaten. Daar begon ik en ik was lid van een koor in Assendelft. Toen ik hier kwam wonen werd ik lid van het kerkkoor Laus Deo. Daar ben ik alt, maar ik zing liever tenor. De Matthäus-Passion zing ik heel vaak als tenor. Dat doe ik één keer per jaar in de Agatha kerk in Beverwijk. Dat is het lijdensverhaal van Christus en dat zing je dus met Pasen. Van Laus Deo ben ik alweer een aantal jaren penningmeester. Ik ben ook nog lid van het koor Pur Sangh.

Ik deed 25 jaar aan mandalatekenen, maar daar ben ik nu mee gestopt.

Ik was botanisch analiste. Je hebt vier soorten analistes: chemisch, medisch, botanisch en zoölogisch. Zoölogisch dan werk je met dieren en botanisch dan werk je met planten. Er zijn plantenziektes die worden veroorzaakt door o.a. schimmels. Ik onderzocht de schimmels. Ik werkte bij het 'Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond'. Afgekort P.G.V., maar dat bestaat niet meer. Ik werkte daar vanaf mijn 16^{de} totdat ik zwanger werd, tot mijn 27^{ste}. Dat was mijn eerste en laatste baan.

De hele samenleving hangt aan elkaar van vrijwilligerswerk en als je er eenmaal in rolt, dan blijf je dat gewoon doen. Als het vrijwilligerswerk stopt, dan kunnen heel veel activiteiten niet meer gedaan worden. Het is heel moeilijk om vrijwilligers te vinden, die moeten meestal gevraagd worden.

Ik vind het ook leuk, want je komt een heleboel verschillende mensen tegen. Ik blijf het doen zolang ik het kan en zolang ik het leuk vind. Dan ben je ook bezig. Ik verveel me nooit. Ik fiets, lees, puzzel en knutsel graag. Zowel gewoon puzzelen uit de krant als legpuzzels. Legpuzzels daar kom ik al jaren niet meer aan toe, maar dat ga ik doen als ik achter de geraniums kom te zitten, maar ik hoop niet dat ik ooit achter de geraniums kom te zitten.