

Vrijwilligers Vertellen

Marijke Mioulet
63 jaar

Redactielid van Het Nieuws en Informatieblad
Administratieve ondersteuning op kantoor
Coördinator bij de Hulpdienst Uitgeest
Vrijwilligster bij het Repair Café



Vrijwilligster bij de S.U.S. sinds 2015

Stilzitten is niets voor mij. Werken als juf in het basisonderwijs is vreselijk leuk, maar na 25 jaar was het tijd voor wat anders. Mijn man stopte ook met zijn werk en zodoende konden we onze tijd helemaal zelf indelen. Voor beiden kwam het vrijwilligerswerk op ons pad. Voor mijn man buiten de landsgrenzen, door het delen van vakkennis bij bedrijven in een ontwikkelingsland. Zelf zocht ik het dichterbij, gewoon in ons eigen dorp.

Het eerste wat ik deed was bij de gemeente Uitgeest: 75-plussers interviewen over hun welbevinden en wijzen op de maatschappelijke mogelijkheden binnen Uitgeest. Daarna volgde een functie bij het bestuur van de ouderenbond, de ANBO. Er bestond al een samenwerking met de S.U.S.

De stap was daardoor voor mij klein, toen de ANBO-Uitgeest opgeheven werd, om bij de SUS vrijwilligerswerk te gaan doen.

Bij de S.U.S. begon ik met kleine dingetjes. Zoals een ochtendje Carla assisteren met administratief werk dat bleef liggen. Het is een prettige samenwerking met Carla, anders zou ik het niet doen.

Verder ben ik gevraagd om bij het Nieuws- en Informatieblad wat taken over te nemen. Een mevrouw die wat ouder werd, wilde dat niet meer doen. Ik houd de adressenlijsten bij. Vervolgens werd ik gevraagd in de redactie van hetzelfde blad.

Het Repair Café zit er nog tussen. Daar zitten we een beetje duimen te draaien. Voor de technische apparaten, computers en rollators zijn er nog wel wat klusjes, maar voor het verstellen van kleding niet. Zeker nu niet, in corona tijd. Bep en ik zijn er voor allerhande verstelwerk, zoals knoop aanzetten, naden stikken.

Behalve bij de S.U.S. doe ik nog vrijwilligerswerk in de pleegzorg, crisisopvang. Van 4 weken tot 3 maanden kinderen in huis hebben. Intensief, maar wel erg fijn om te doen. Proberen een kind even een periode van rust en regelmaat te geven.

Ik deed ook vrijwilligerswerk op mijn oude basisschool. Dat is heel erg leuk, maar daar liep ik tegenaan dat het voor elke week was. Door corona en omdat we regelmatig op vakantie zijn, had dat te weinig continuïteit, dus dat heb ik stopgezet.

Wat ik daarom heel prettig vind van vrijwilligerswerk bij de S.U.S., is dat het geen vaste tijd is. Ik wil heel veel reizen en dan kun je niet op een vaste tijd een taak doen, tenminste dat vind ik niet prettig. Ik ben van plan zo lang mogelijk door te gaan met het vrijwilligerswerk en of dat nu hier is bij de S.U.S. of ergens anders.