

Vrijwilligers Vertellen

Theo Duivenvoorden

74 jaar

Penningmeester van de S.U.S.

Vrijwilliger bij de S.U.S. sinds 2010



Het was niet een bewuste keus om vrijwilligerswerk te gaan doen, maar een verzoek van Jan Heijne die het penningmeesterschap wilde overdragen. Hij werd oud en als hem wat zou gebeuren, wist niemand ervan. Zodoende keek ik samen met Jan wat het inhield en na een aantal weken, maanden nam ik het van hem over. Zodoende werd ik vrijwilliger bij de S.U.S.

Ik doe nog meer vrijwilligerswerk. Ik ben sinds 2009 voorzitter van de Historische Vereniging Oud Uitgeest. Daarvoor ben ik gevraagd door Greetje Plesier. Dat is leuk en heel apart werk.

Ik vind het heel leuk, want je leert heel veel mensen kennen. Je kunt bijna niet meer anoniem door het dorp. Als ik met mijn vrouw door het dorp wandel, dan moeten we wel 20 keer gedag zeggen, maar dat is ook wel weer leuk hoor.

Ik ben geen echte Uitgeester, maar ik ben geboren en getogen in Lisse. We hebben wel rondgezworven. Ik zat in Sassenheim op de middelbare school, we trouwden en bleven in Lisse wonen, daarna woonden we vijf jaar in Aalsmeer. Daar was ik vrijwilliger bij een mannenkoor Conamore. Dat was een groot koor, 100 man. Toen verhuisden we naar Ter Aar, dat ligt vlakbij Alphen aan de Rijn. De kinderen gingen naar het voortgezet onderwijs in Alphen en vroegen of we hier alsjeblieft een tijdje bleven wonen, zodat ze straks niet weer nieuwe vriendjes hoefden te maken. In Ter Aar woonden we elf jaar. Mijn dochter deed in juli havo-examen en in augustus verhuisden we naar Uitgeest.

Ik heb wel een binding met Uitgeest, want ik werkte 16 jaar op het gemeentehuis, zodoende heb je natuurlijk altijd een binding. Ik was daar 'sectorhoofd middelen'. 'Middelen' houdt in alle zaken die nodig zijn om de organisatie te laten draaien: financiën, archief, interne zaken, bodediensten en receptie. Mijn werk hield in begrotingen en gemeenterekeningen maken en veel contacten met de politiek. Ik was ook secretaris van de commissie financiën en zwaaide af als adjunct-directeur. Het langst was ik sectorhoofd financiën.

Uitgeest leerde ik kennen toen ik nog in Ter Aar woonde en al in Uitgeest werkte. Het eerste jaar reisde ik heen en weer. Het leek mij makkelijk om hier naar de kapper te gaan. Ik zocht een kapper in Uitgeest. Ik ben er binnengelopen en de eerste kennismaking was van: "Ik ken u helemaal niet. Van wie bent u er één?" Ik zei dat ik hier niet vandaan kom, maar op het gemeentehuis werk. "O, op het gemeentehuis! Daar kan ik wel een boekje over open doen, want daar zit die en die, daar moet je mee uitkijken." Dat soort dingen. Al mijn collega's werden de maat gemeten. Ik liet me knippen, betaalde en ging er nooit meer heen, want ik had dus totaal geen zin in die dorpspraatjes.

Zolang ik dit vrijwilligerswerk op een verantwoorde manier kan doen, dan blijf ik het doen. Ik hoef geen 20 jaar bestuurslid te zijn, maar ik wil ook best vrijwilligerswerk doen op een heel ander niveau.

De S.U.S. moet de S.U.S. blijven zoals die nu is, want daar voelen mensen zich bij thuis. Waar doen we het voor? Voor degenen die zich thuis voelen bij de S.U.S., in contact komen met anderen, minder vereenzamen en meer sociale contacten met elkaar hebben.